

Afgelopen zaterdag moesten alle teams die zijn ingeschreven voor de ZaMi zich melden bij MIDI. Die vereniging ligt zeer fraai gelegen in een of ander park in Delft. Nou ja, buiten de historische stad. Dat betekent ook dat je vanaf de parkeerplaats een takke eind moet lopen door het park om bij het clubhuis te komen. Je moet er als verslaggever wel wat voor over hebben. Maar dit terzijde.

Zoals verwacht zat het er eivol met spelers die er volop tegenaan wilde gaan in de eerste ronde. Jammer nou weer dat er geen banen genoeg waren en er teams, waaronder Vlaardingen 1, moesten wachten tot er iets vrij kwam.

Vlaardingen 1 trad aan tegen Waddinxveen 1 in de bekende opstelling Robin Teijgeler, Ria Bronsema, Fred van der Reijken en Rajan Chinnappan die weer terug was van vakantie.

In de 1^e ronde werd het Triplette met Ria, Robin en Fred nipt gewonnen van Oudijk, Roos en Versluis met 13-11, daarentegen ging Rajan in de Tête a Tête kopje onder met 11-13 tegen Van Wageningen.

In speelronde 2 wonnen Rajan en Ria zeer soepel van Oudijk en Van Wageningen met 13-4 en verloren Fred en Robin ook zeer soepel van Roos en Versluis en wel met 3 tegen 13. Even een tegenvallertje. De tussenstand was hiermee 2-2.

In de 3^e speelronde ging het Triplette van Ria, Fred en Rajan compleet de mist in met 6-13 door een serie onbegrijpelijke tireer- en plaatsballen van de tegenstanders die er veelal goed mee wegkwamen en zo de partij kon binnenharken. Gelukkig kon Robin zijn Tête a Tête met uitstekend spel winnen met 13-4 een werd het een totaalstand van 3 tegen 3.

Tijdens het evaluatiegesprek -waar ik zoals gebruikelijk ook weer bij aanwezig was- hebben ze het er nog even over de wedstrijden gehad en ging ieder zijns weegs in de wetenschap dat de volgende ontmoeting tegen Les Boules Fleuries 1 gespeeld wordt en daar zeker gewonnen moet worden. Maar eerst weer dat takke eind terug naar de parkeerplaats.

Observateur

Deze week was mij gevraagd -lees: opgedragen- verslag te doen van JBC Vlaardingen 1 die de taak had om het 1^e team van L' Esprit weerstand te bieden op de 2^e dag van de ZaMi. Dat was op voorhand al een flinke opgave want L' Esprit verkeert al jaren in de hoogste klasse. Het geheel speelde zich af bij Nederlek en die zit in Lekkerkerk.

Laat ik er maar ineens bij vermelden dat Vlaardingen 1 strijdend ten onder ging met 0 tegen 6. Op zich een forse nederlaag maar zoals gezegd ging dat met een hoop wapengekletter gepaard.

Nu wisten ze bij Esprit natuurlijk ook wel tegen wie ze moesten spelen, dus die hadden zich versterkt met een paar zeer verdienstelijke invallers. Dat bleek een achteraf een goede keus te zijn geweest.

In de eerste ronde speelden Teijgeler, Kampers en Hogervorst (invaller voor Rajan Chinnappan die weer eens op vakantie was) een goede partij tegen Kok, Kok en De Vlieger die werd verloren met 9-13. In de TaT speelde Van der Reijken tegen Velthuis maar dat was geen succes daar Velthuis, volgens mij, de dag van zijn leven had omdat hij elke bal raak schoot. De partij eindigende in een 2-13.

Van der Reijken en Teijgeler moesten het in de 2^e ronde opnemen tegen Krein Kok en Arthur de Vlieger. Het werd een spannende strijd en Vlaardingen kwam op een gezellige voorspong, mede omdat er op minimaal 8 meter werd gespeeld en de tireur van Esprit wat meer precisie miste op die afstand. Echter, in de eindstrijd veroverde Esprit de but en ging het spel over op 7 meter max. Mede door deze weldoordachte wending werd er door Esprit veel beter geschoten en ging Vlaardingen alsnog de kuikenbak in met 11-13. Kampers en Hogervorst namen het ondertussen op tegen Kok en Velthuis waarbij ze, na hevig verzet, toch niet verder kwamen dan 5 tegen 13.

In de derde ronde speelden Kampers en Hogervorst en Van der Reijken tegen Kok, Velthuis en De Vlieger. Na een aanvankelijk achterstand draaide het spel en het drietal uit Vlaardingen kwam op een lichte voorsprong. Er zijn van die dagen dat het ook maar niet wil meezitten en zo'n dag was het voor Vlaardingen 1 dan ook. Esprit kwam na enig geluk, weer voor en maakte het af, mede door een vreselijke afzwaaijer van de laatste bal van Van der Reijken, 10-13 was de eindstand. Ondertussen had Teijgeler een hevige strijd geleverd tegen L. Kok en ook deze wedstrijd ging verloren en wel met 11 tegen 13. Samenvattend kan je stellen dat einduitslag geen afspiegeling was van de onderlinge strijd, maar je kunt tenslotte ook niet alles hebben.

Na een gezellige 4^e ronde (een drankje en een praatje waar ik ook bij mocht zitten) ging men weer huiswaarts met in het achterhoofd dat er volgende week alweer gespeeld gaat worden bij MIDI.

Observateur

Zaterdag 12 april nam de Zaterdag Middag Competitie 2025 een aanvang voor team 1 van JBC Vlaardingen met een wedstrijd tegen Dordrecht 1 bij Folâtre.

De deelnemers van team 1 zijn hetzelfde als vorig jaar. Nou was er die dag warm weer voorspeld en bij uitzondering hadden de voorspellers deze keer gelijk.

De eerste ronde is een Tête a Tête die door Rajan Chinnappan werd gewonnen met 13-9. Inmiddels probeerden Robin Teijgeler, Ria Kampers en Fred van der Reijken het hoofd boven water te houden tegen het drietal uit Dordrecht, maar dat viel niet mee, nee, het viel zelfs tegen. De partij werd verloren met 7-13. Tussenstand 1 was 1-1. Niks aan de hand dus.

Het werd wel steeds warmer tijdens de 2^e ronde, waarbij er twee doubletten worden afgewerkt.

Partij 1, Rajan en Ria kende totaal geen genade voor de tegenstanders en werd een mooie overwinning met 13-3. Daarentegen waren Fred en Robin, toch een koppel dat meestal zorgt voor enig spektakel, afgedroogd door de tegenstanders met 6-13, waarbij gezegd moet worden dat het hen -de tegenstanders dus- niet aan geluk ontbrak. Tussenstand 2: 2 tegen 2.

In de derde ronde (1 Tête a Tête en 1 Triplette) ging het er dus om. De Triplette met Rajan, Ria en Robin (in de wandelgangen de drie R's genoemd) gingen flink los op de tegenstanders en wonnen ruim met 13-1, terwijl Fred tijdens zijn Tête a Tête, na een voorsprong, langzaam maar zeker steeds minder vat kreeg op het spel van zijn opponent (of andersom) en uiteindelijk onder toezicht oog van zijn medespelers met 6-13 verloor.

De eindstand was 3-3 wat nog even druk besproken werd tijdens de gebruikelijke nazit met een koel drankje.

L'observateur